



Beste leden van de gemeenteraad

Afgelopen donderdag 16 november heeft de Bond van Volkstuinders op het jubileumsymposium ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan uit de handen van wethouder Laurens Ivens de jubileumpenning van de stad Amsterdam mogen ontvangen als een bewijs van de langdurige, innige en hechte band tussen Bond en Stad. Ik kan u verzekeren dat alle aanwezigen bijzonder verguld waren met en dankbaar zijn voor dit huldeblijk!

Verdrietig genoeg was nog geen week eerder bekend geworden dat in het kader van de plannen van De Nieuwe Kern wellicht een van onze parken – Nieuw Vredelust – zeer spoedig zal moeten verdwijnen. En mogelijk op langere termijn de parken Dijkzicht, Ons Lustoord en De Federatie.

In de Samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Ouder-Amstel is vastgelegd langs welke lijnen de Gemeente Ouder-Amstel het plan De Nieuwe Kern verder gaat ontwikkelen. De betrokken grondeigenaren hebben in artikel 4 van de overeenkomst de randvoorwaarden neergelegd. Ook de Gemeente Amsterdam.

In die randvoorwaarden worden de volkstuinparken in het geheel niet genoemd. Gesproken wordt over het faciliteren van woningen, bedrijvigheid, van de groeiambitie van Ajax, van sportvoorzieningen en van parkeervoorzieningen voor evenementen.

Voor de 4 volkstuinparken is geen plaats in de randvoorwaarden. En dat is gek voor een stad die het groen, de natuur, de sociale gemeenschap, het vrijwilligerswerk, het tuinieren, duurzaamheid en participatie zo hoog in haar vaandel voert.

Amsterdam kan zich hier niet verschuilen achter het feit dat ze slechts eigenaar van de grond is. Immers ze stelt in de randvoorwaarden wel nadrukkelijk eisen aan de Gemeente Ouder-Amstel als het sport betreft en de commerciële belangen van andere grondeigenaren.

Zijn de volkstuinders per ongeluk vergeten? Mogen de kinderen van de toekomstige bewoners van appartementen in de Duivendrechtse polders niet in een volkstuinpark spelen en kennismaken met de natuur en tuinieren?

De toekomst van een evenwichtige, duurzame en groene stad ligt in balans en participatie. Samen met de stad Amsterdam en de Gemeente Ouder-Amstel willen we meedenken, meekijken en participeren in de ontwikkeling van het gebied De Nieuwe Kern voor alle Amsterdammers en zo ook nieuwe inwoners een kans bieden te genieten van het volkstuinieren.

Ik doe met klem een beroep op u - Gemeenteraad - geen parken te ontruimen als er nog geen plannen zijn. Niemand zit te wachten op langdurig braakliggende terreinen! Tot slot vraag ik u namens alle 6000 leden en 3000 aspirant-leden van de Bond van Volkstuinders met hun aanhang neem het inpassen van de volkstuinparken – net als de sportvoorzieningen - mee in de randvoorwaarden van de Samenwerkingsovereenkomst!

Ik dank u voor uw aandacht!